



Op locatie

En  
verder

## 'Ik kan zo aan een groter publiek laten zien wat je doet als notaris'

**Paul Kluitenberg is de Rijdende Notaris. Hij houdt kantoor in Kollum en komt daarnaast bij mensen thuis, zo nodig met een statafel. Inmiddels geniet hij landelijke bekendheid door zijn optredens in het televisieprogramma De Rijdende Rechter.**

TEKST Henriette van Wermeskerken | BEELD Truus van Gog

**E**igenlijk wilde ik journalist worden. In mijn studietijd was ik hoofdredacteur van een landelijk notarieel studentenblad. Daarnaast maakte ik videofilmpjes. Het leek op wat de jongens van Streetlab nu doen. Sociale experimenten noemen ze het. Kijken waar je kunt komen, hoe ver je kunt gaan. Een vriend en ik deden bijvoorbeeld een liftwedstrijd waarbij wij ieder onze belevenissen vastlegden. Onder andere langs alle steden van de Elfstedentocht. Sta je te liften met een camera in je hand, dan worden automobilisten nieuwsgierig. Het schrikt niet af, integendeel. Die camera zag ik als sleutel om plaatsen te bezoeken en mensen te spreken. Ooit kwam ik in Griekenland George Bush senior tegen. Hij was aan het hardlopen. Met draaiende camera sprak ik hem aan. Er stonden direct twaalf beveiligers om ons heen, maar hij maakte een praatje met me. YouTube bestond toen nog niet. Was het in deze tijd gebeurd, dan had ik zo'n filmpje daarop gezet.'

### **BIJ MENSEN THUIS**

'Uiteindelijk vond ik dat anderen betere journalisten waren dan ik en ben ik kandidaat-notaris geworden. Ik werkte op verschillende kantoren in Groningen, Friesland en Drenthe. Drie jaar geleden ben ik begonnen als de Rijdende Notaris. Die naam heb ik mede bedacht. Ik kwam al regelmatig bij mensen thuis omdat daar behoefte aan is. Bij oudere mensen, maar ook mensen met een fulltime baan of mensen die bedlegerig zijn. Cliënten vinden het prettig en comfortabel om in hun eigen omgeving en op de tijd dat het hen uitkomt hun zaken te regelen. De overdracht van een huis doe ik vaak in het huis zelf. Normaal gesproken gaan koper en verkoper na de inspectie naar

de notaris toe, maar nu blijven ze in het huis en daar kom ik met de akte. Ik neem altijd een statafel mee want dat huis is natuurlijk leeg. Partijen zorgen soms voor koffie of zelfs champagne.'

### **STALKING**

'Eigenlijk heb ik maar één negatieve ervaring opgedaan bij het op locatie werken. Ooit was ik in een gevangenis om huwelijkse voorwaarden voor een gedetineerde op te maken. Het huwelijk zou in de gevangenis plaatsvinden. Uiteindelijk wilde de cliënt dat ik zaken opnam die niet kunnen en dus gingen de huwelijkse voorwaarden niet door. Het huwelijk trouwens ook niet, want deze man bleek zijn vriendin te mishandelen. Twee maanden later kwam hij vrij, voor mij onverwacht. De vriendin was inmiddels ondergedoken. Toen is hij mij gaan stalken. Hij belde voortdurend en dreigde met van alles. Het was een ware telefoonterreur. Ook advocaten die met hem te maken hadden gehad, hadden er last van. Uiteindelijk is de man opgepakt voor bedreiging, mishandeling en stalking.'

### **LOTERIJ**

'Toevallig meldde ik mij precies op het goede moment bij De Rijdende Rechter. Er was behoefte aan iemand die kan wat de rechter niet kan, zoals een vaststellings-overeenkomst maken, grond leveren of erfdiensbaarheden vestigen. Na gesprekken met de NCRV en de Rijdende Rechter, toen nog Frank Visser, inmiddels is dat John Reid, kon ik aan de slag. De redactie benadert mij een paar keer per jaar, als er notariële aspecten aan een zaak zitten. Ik merk wel dat ik een zekere bekendheid krijg. Ik word nu regelmatig gevraagd als notaris op te treden bij trekkingen van loterijen. Laatst bijvoorbeeld

bij de loterij om plaatsen op het water voor het 5 mei-concert op de Amstel. Eigenaren van boten kunnen een lot kopen voor een plek dicht bij het ponton waarop het orkest speelt. Als dank kreeg ik twee kaartjes voor plaatsen op het ponton waarop zo'n zeventig genodigden zaten, onder wie de koninklijke familie en allerlei bekende Nederlanders. Erg leuk. Ik sprak de koning even over mijn recente benoeming tot notaris.'

### **PLATFORM**

'In april van dit jaar ben ik benoemd als opvolger van notaris Beugelink in Kollum, Friesland. Mijn praktijk bestaat voor 40 procent uit een boedelpraktijk en de rest is gemêleerd: particulier vastgoed, ondernemingsrecht, een beetje familie-recht. Ik wilde niet per se notaris worden, maar wel op een leuk kantoor werken in een inspirerende omgeving. Dat vind ik hier. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat ik mij nu zonder voorbehoud De Rijdende Notaris kan noemen. De Rijdende Kandidaat-notaris klinkt niet echt. Toen ik nog kandidaat was, kondigde het televisieprogramma mij als Rijdende Notaris aan en daar heeft een notaris zich kwaad over gemaakt. Hij dreigde zelfs een klacht in te dienen. Kinnesinne, als je het mij vraagt. Na een telefoongesprek was de lucht geklaard. Het leuke van het meewerken aan het televisieprogramma is dat je aan een groter publiek kunt laten zien wat je doet als notaris. Ik zie het als een platform om het ambt te belichten. Ik ben dan wel geen journalist geworden, maar ik loop nu toch een beetje rond in de wereld van de media.' ■